

't CHIROMANNEKE

2018-2019

februari



Inleiding

Beste Chiro sympathisanten,

Het lijkt alsof het Chirojaar nog maar net is begonnen, maar de kalender liegt niet: we zijn immers al aan de maand februari beland. Een maand waarin koning winter zich nog volop laat gelden en dat tot grote spijt van de mensen die zondags het koude weer trotseren en naar onze Chiro afzakken in hun, voor dit weer veel te kort Chiroshortje.

Aan al die beiren bij wie de Chiroshort tijdens de winter niet vanonder in de kast beland is, zeggen wij: goed bezig mannen, want dat hoort er namelijk bij.

De maand februari komt vlak achter de maand januari en dat is voor enkele leiders de meest gevreesde periode van het jaar, omdat deze maand de examens met bijhorende blok bevat. In deze weken was het voor enkele leiders onmogelijk om leiding te geven, maar dit werd door de andere leiding, die hun examens in december al hadden, goed opgevangen. Op deze manier had elke groep dan ook minstens 1 vertrouwde leider.

Deze maand hebben de aspiranten ook twee keer vervangleiding gegeven. Zo krijgen zij ook al wat feeling met het leiding geven. Bedankt aspiranten en jullie hebben het goed gedaan! 😊

In februari zullen de leiders ook volop bezig zijn met het in elkaar boksen van de weekends die te wachten staan in maart. Meer informatie hierover volgt zeker nog in een boekje voor de jongste groepen en een brief voor de oudste groep. Hopelijk zijn de leden even warm als ons om op weekend te gaan want dit is immers dé uitgelezen kans om de groepssfeer te versterken en je voor te bereiden op het kamp in juni.

We kunnen nu al zeggen dat de afwezigen ongelijk zullen hebben.

Hiermee zijn de voornaamste zaken gemeld en kunnen we al uitkijken naar de maanden die wat warmer en zonniger zullen zijn, maar niet getreurd, want de leiding heeft weer een hoogstaand programma voor de maand februari in elkaar gestoken.

Groeten,

Rik en Toon

Sloebers

Hasta La Vista Señores y Señoritas! The boys are back! Februari is de maand dat die duivelse grote toetsen van jullie leiders eindelijk zijn afgelopen (en hopelijk ook tot een goed einde zijn gebracht). Om dat te vieren vieren doen we enkel het leukste van het leukste deze maand. Zo vertrekken we onder andere eindelijk op ons langverwachte weekend zonder de mama en de papa (spannend!!!). Wij hopen dat jullie ondertussen even veel zin hebben in deze tweedaagse uitstap als ons. Maar geen zorgen, de andere programma's zijn ook weer om van te likkebaarden. Wij zijn blij dat we jullie eindelijk terug elke zondag kunnen komen amuseren en hopen dan ook dat jullie (zoals altijd, natuurlijk) gigantisch talrijk aanwezig zullen zijn en ons (zoals altijd, natuurlijk) elke zondag weer verwennen met jullie eindeloze energie en enthousiasme. Tot snel, mannen van Oranje!

Zondag 3 februari: Chiolympische spelen

Zie hier, de wedstrijd van het jaar, de spelen van de sloebers. We gaan vandaag eens laten zien wat jullie zoal kunnen van de Olympische spelen en waar jullie nu zoal beter in zijn. Hopelijk heeft iedereen zijn sportbenen mee want het gaat een vermoeiende dag worden.



Zondag 10 februari: Intrige op de piste

Zoals jullie misschien wel hebben gemerkt zijn er twee van jullie leiders last-minute nog naar het buitenland moeten vertrekken vorige zondag. Op vraag van de Oostenrijkse geheime dienst, Iks Serpa (of kortweg, XS), zijn wij holder de bolder moeten vertrekken om een uiterst geheime missie tot een goed einde te brengen. Bestemming: een verlaten bunker ergens in het Zillertal in Oostenrijk. Doel van de missie <<<<<TOP SECRET>>>>. Na een week zwoegen en hard werk in de sneeuw is het ons jammer genoeg niet gelukt de opdracht te volbrengen.... De XS is ons achtervolgd tot in België, en door een kleine misstap in de Après-ski daar (zo'n dingen gebeuren), hebben we ook nog iets af te handelen met de Noord-Italiaanse Maffia. Kortom: intrige op de piste! De sloebers zijn onze laatste hoop om de de opdracht tot een goed einde te kunnen brengen. Komen jullie ons redden uit de klauwen van de XS en Noord-Italiaanse Maffia? Als dat maar goed komt...



Zondag 17 februari: Geen chiro

Vandaag is het geen chiro. We zijn namelijk maar juist terug van ons superdeluxe weekendje in Belsele! Laad jullie batterijtjes dus maar goed op vandaag zodat jullie volgende week terug in form zijn! Want dan belooft, zoals jullie van ons gewoon zijn, weer een topper van formaat te worden.

Sloebbers

Zondag 24 februari: Cluedo

Vandaag zullen jullie de Sherlock Holmes in jullie moeten bovenhalen. Er is namelijk een moord gebeurd op de Chiri... Wie gaat er het eerste de moordenaar ontmaskeren? En met welk wapen? Was het den James met een kegel in het crossparcour? Of de vinnie met een tas koffie op het basketbalveld? Of misschien wel den Toni met een sjaaltje onder den hangaar? Bereid jullie dus maar al voor door alle Sherlock Holmes films van buiten te leren zodat jullie alle nodige detective vaardigheden bezitten. Het zou wel eens van pas kunnen komen vandaag...

Groetjes van jullie teerbeminde leiders

Vinnie aka den originele

James aka den technischen dienst

Toni aka den b



Speelclubs

Hey clubbies!

Na een langdurende donkere periode (examens) zijn alle leiders weer terug op post. Na al dat studeren zijn we die boeken wel stevig beu gezien, tijd om er weer eens stevig in te vliegen deze maand! Wij zijn volledig klaar om jullie weer met grote aantallen te ontvangen, om er zo weer een spetterende maand van te maken!!

Zondag 3 februari 2019: Roage spelen

Vandaag gaan we nekeer nagaan wie de zotsten beir is van de speelclubs. We gaan ons helemaal onderdompelen in allemaal ruige spelen zoals touw trekken, banden verslepen, rugby, palen wegslijten, om ter langst aan een boom hangen, vleeshoop,... Kortom: een geweldige zondag!

Zondag 10 februari 2019: Laddercompetitie

Het is weer tijd voor de grootste competitie van de speelclubs! Zien wie hier het snelste sterkste slimste of sluwste lid wel is! Deze competitie zit vol met verschillende spelletjes die jullie tegen elkaar zullen spelen! Ben je niet zeker of je wel de snelste bent? Geen probleem de spelletjes kunnen jullie zelf bepalen! Voor de mensen die nog niet weten wat ladder competitie is! Kom maar af zowizo Da het fantastisch wordt!

Zondag 17 februari 2019:Fietsdag

Smeert ulle benen maar al in!! Vandaag gaan we nekeer zien of er zich echte coureurs in ons midden bevinden. Begin dus allemaal maar al met oefenen van allerlei coole "tricks" die ge deze zondag gaat kunnen showen.

VERGEET DUS ZEKER NIET OM JULLE FIETS MEE TE PAKKEN,

Zondag 24 februari 2019: De mol

Deze zondag en enkel deze zondag zal er een verrader in ons midden zitten. Deze zondag zal één iemand van de groep er alles aan proberen doen om elke opdracht te saboteren. De bedoeling is dus dat de rest van de groep deze mol zal moeten proberen ontmaskeren. Pakt vandaag dus allemaal maar zeker een loep of een vergrootglas mee, dat zal zeker nog van pas komen 😊

Groetjes boef, smoefi en Spiet

Rakkers

Goooooood morning Kalfort!!!! Na een lange tijd in complete duisternis te hebben gezeten, zagen we eindelijk het licht aan het einde van de tunnel. Dit betekent dat jullie olijke trio opnieuw compleet is na "Den Blok". Nu de dagen al weer langer worden is er geen beter moment om er met een patat tegenaan te gaan. Er staan weer tal van toffe programma's klaar en jullie krijgen binnenkort ook de eerste sneakpeak van het ledenweekend! Jammer genoeg zal den Themes niet aanwezig kunnen zijn op de eerste zondag aangezien hij met een paar andere leiders is gaan skifahren maar desalniettemin gaan we weer verder met ons bangelijk jaar! Until Sunday Boysz!

Zondag 3 februari 2019: Siamese tweeling

Jow rakkers, vandaag gaan we het eens een beetje anders doen. We trekken naar het Verre Oosten en wanen ons echte Aziaten om erachter te komen hoe een Siamese tweeling zich voelt. Het is de bedoeling om vandaag alles met twee te moeten doen. Zo zal je per 2 aan elkaar worden geplakt/gehangen/gebonden/geniet/genaaid om verschillende spellen te spelen. Denk maar aan Siamese voetbal, Siamese rugby, Siamees spinneke achteruit en nog zo veel meer. Het belooft weeral een topzondag te zijn. 在那之前男孩!

Zondag 10 februari 2019: Gemengde met de Kwiks

Aangezien het bijna Valentijn is moet elk potje toch een dekseltje vinden om deze speciale dag te vieren. Daarom gaan we vandaag allerlei spelletjes spelen met onze "GRUUNE" buurmeisjes. Maak jullie borst maar al nat, doe een klodder gel in jullie haar en breng eau de toilette aan om de harten van de kwiks sneller te doen slaan.

P.S.: vergeet geen liefdesbrief te schrijven voor die ene speciale hé boys 😊.



Zondag 17 februari 2019: De kolonisten van Kallevoorde

Heel lang geleden waren er eens een paar gasten en gastinnes die zich vestigde op het mooiste plekje aan de molenbeek, ze noemde deze plaats Kallevoorde. Na een tijdje groeide Kallevoorde uit tot een prachtig dorpje waar iedereen altijd vrolijk was en genoot van zijn overheerlijke asperges de Calfort. In tegenstelling tot het naburige dorpje hadden de inwoners van Kallevoorde geen last van nekken met een immense diameter. Iets wat tot op de dag van vandaag nog steeds een probleem blijkt te zijn :p. Uiteindelijk besloten de Kalfortenaars de naam Kallevoorde naar Kalfort te veranderen zoals het nu nog steeds is. Om de ontstaansgeschiedenis van Kalfort beter te begrijpen spelen we er vandaag een spel rond à la De kolonisten van Catan.



Rakkers

Zondag 24 februari 2019: Oldschool klakkebuizen

De echte chiro-veteranen weten al onmiddellijk wat ze moeten doen als ze een grijze holle buis en wat klei krijgen om zichzelf uren te amuseren. Maar wat is nu juist een klakkebuis? Klakkebuis - [klakkëbuis] zn. (v) een/de ~, klakkebuize(n), klakkeböske: holle buis waarmee men papieren pijltjes kan wegblazen; meestal een stuk PVC-buis voor elektrische leidingen.

Nu we dat ook weeral weten staat niets ons nog in de weg voor een zondag vol plezier. Allez tenzij de matlok verantwoordelijke de klei weer is vergeten (ik kijk naar a Themes). Pas wel op naar het schijnt is den Burak wel de klakkebuismeester van gans Kalfort en omstreken. 't zal wéér plezant worre zenne!

Jullie heilige drievuldigheid,

Milad AKA "De zuurstoffige"

Burak AKA "De vurige"

Themes AKA "De aangebrande"



Toppers

Jooo boys , de koudere maanden zijn in het land maar dat is geen reden om de chiro te skippen! Vorige maand hebben we het wat rustiger aan gedaan maar dat zullen we nu compenseren mee de leukste, ruigste, grootste, fantastische programma's die jullie leiders weer gemaakt hebben!

Zondag 3 februari: creëer je eigen wereld

het is zover wa gaan nekeer het zotste inleefspel van jullie leven spelen aande hand van een monopolybord kan je opdrachten of geld verdienen met dat geld kan je een stukje land kopen volbouwen en de rijkste,grootste man van de dag worden maar het kan ook heel zwaar tegenvallen en je hebt niets of weinig en je moet de overheerlijke fritjes in het frituur gaan halen dus hoemeer goeie ideeën je hebt hoe minder je moet doen.



Zondag 10 februari: Highland games

Vandaag gaat er flink geshowd worden met jullie patserkrachten want we gaan echte Highland games Chiro kalfort edition doen. Paalwerpen , steenwerpen , gewichtwerpen , schoofwerpen en nog andere voorwerpen smijten zijn normaal de gewone sport onderdelen op de befaamde games. Maar wij gaan natuurlijk ook wat Chiro klassiekers doen zo als touwtrekken / nagel klop en vagina glijden zodat we toch niet vandaag wat enkel met wat licht gewichtjes gaan werpen maar echte mannen worden . (In kilt komen mag maar dan wel zoals echte mannen zonder onderbroek 😊)

zondag 17 februari: kleine dropping

iedereen kent wel dropping zoniet ik zal het even uitleggen. jullie worden allemaal geblinddoekt met een fluovestje (veiligheid boven alles) dan brengt de leiding jullie naar een door hun gekozen positie in de omstreken van puurs dat kan breendonk zijn maar ook ruisbroek dat is voor de leiding een weet voor jullie een vraag zodra je gedropt bent moet je de weg om ter snelst terugvinden naar de kampplaats zonder te liften of gogle maps (GSM LAAT JE THUIS OF WORD AFGEPAKT) de eerste die aankomt krijgt een kleine beloning



Toppers

zondag 24 februari: tour de France

Welle gaan vandaag eens laten zien aan Geraint Thomas hoe het eigenlijk wel moet he. We gaan een fietstocht doen (waar de stan vorig jaar kapot van was ☺). We gaan zingen, springen, trappen, lachen enzovoort tot we erbij neervallen. Zorg zeker dat ge ne fiets meepakt da in orde is en dat een bekke vuil mag worden. BE THERE OR BE A WEUTTEL.

Jullie leiders:

Jef aka brede

Daan aka jerommeke

Yens ake platte



© WWW.TOMCARTOON.BE

Kereels

Geachte keirels,

De vortex is weer in het land en het zal dus de volgende maand wat kouder worden. Hierdoor hebben jullie toffe leiders er voor gezorgd dat er deze week wat meer dingen binnen zullen gebeuren. Dit betekend natuurlijk niet dat je je niet warm moet aankleden want er zal niet altijd binnen gezeten worden. Dus vergeet geen vasten te doen voor de boefdag en zet je maar schrap voor weer een zotte maand. Tot dan!

Zondag 3 februari 2018: Druk druk druk

Wegens mijn (intrim) schuld zal er vandaag niemand zijn van de gewone leiding en zal iemand van de andere leiders het vandaag even overpakken. De Jakke en den Vaos zullen gaan "skieën" zijn, terwijl ik weer een match heb. Ik weet dus niet zeker wat jullie vandaag zullen doen, maar ik weet wel dat het een toffe dag zal worden.

Zondag 10 februari 2018: Dagelijkse kost bekan niks

Een wijze kok zei ooit "Een keuken zonder groenten is als een orkest zonder dirigent...." (Jeroen Meus, 2018) en naar zo een grote woorden gaan we natuurlijk luisteren. Dit jaar zal de boefdag niet gewoon eten zijn, maar samen culinaire meesterwerken maken. Door de recepten van de Jeroen te maken of door zelf wat in elkaar te flansen tot het super lekker wordt. Als je een voorkeur hebt van eten weet dit dan zeker op voorhand mee te delen aan de leiding.

Zondag 17 februari 2018:Gay-mnamiddag

Na wat zagen en klagen hebben we dit programma dan ook maar in onze boekjes gezet. Vandaag zal het de dag worden dat de leden de leiding wat zullen moeten bijleren. Maar de onervaren leiders zullen zich niet zomaar gewonnen geven en zullen met hun beste been uit bed stappen. Op 10 februari zullen we afspreken wie wat kan meenemen en we zullen jullie dan wel zien. ;)

Zondag 24 februari 2018: Game of thrones

De serie die iedereen wel al kent komt in april af met een nieuw seizoen en voor dat nieuw seizoen gaan wij eens zien wat jullie er nog allemaal van kennen en hoe jullie die situaties zouden aanpakken. Na deze dag zullen jullie helemaal klaar zijn om het nieuwe seizoen te kunnen volgen. Maar vergeet niet dat iedereen je zal verraden, Jeffrey nen klootzak is en het belangrijkste: incest = wincest! Dus kom vandaag zeker is piepen en we zullen zien wie er mag zitten op de meest ongemakkelijke stoel.

Aspi's

Juu mannen,

Eindelijk is het februari! Eindelijk komt den Bastos terug uit zijn grot! Hij heeft zwaar afgezien, zijn uiterlijk verwaarloosd, zware en lange nachten gehad, geen licht binnengelaten en veel vieze filmpjes gezien. Vorig jaar was dit het resultaat van 1 maand blok à la bastons:



Lach hier niet mee jongens! Den bastos zal zijn best doen om zich tegen zondag bij te scheren. Buiten dat den bastons terug komt is er een nog een tweede hoogtepunt van de maand. Namelijk onze sponsortocht. Graag nodigen we jullie, de aspi's uit om samen met ons op sponsortocht te gaan op vrijdag 8 februari. Het uur zal later nog meegedeeld worden. Graag zoveel mogelijk oranje kledij aan te doen deze avond!

Zondag 3 februari 2019: Grote voetbalspel

Omdat zo goed als alle aspiranten denken dat de Chiro een voetbalclub is zullen we er deze middag ook een voetbalclub van maken. We zullen deze middag geen gewone voetbal spelen weliswaar. Het is de bedoeling om deze middag DE voetballer van de aspi's te worden!

Weetje → Dit was de beste voetballer die Chiro Kalfort ooit gekend heeft:

Zondag 10 februari 2019: Sco'ish games

Oi laddies

Vandaag gaan we iedereen testen op stoerheid en schots gehalte. We gaan een old-school, kei-jongensachtig, klassemment-gebaseerd oer chirospel spelen. Paalwerpen, banden gooien etc... het komt allemaal zeker aan bod.

PS: om het wat interessanter te maken gaan we ook een soort van gokkantoor openen om in te zetten om de verschillende opdrachten.... To spice things up, ya know

Aspi's

Zondag 17 februari 2019: patatoguns 2.0

We doen ons best om nu wel voor gerief te zorgen!

Kan iedereen wel eens 2,5 euro meenemen aub? Het materiaal nodig voor de patatoguns kost natuurlijk wel wat geld en dan hebben we het nog niet gehad over de kostelijke patatten dat we nodig hebben.

Zondag 24 februari 2019: Het Grote Bastospel

Dit is nog een verrassing!! Meer info volgt!

Groetjes van jullie 2 homeboys

Flap, de man met de twee grote oorschelpen

Walter, de man met de twee minder grote oorschelpen

als je 't mij vraagt:

